



TER VROME GEDACHTENIS AAN  
**ANTONIA PETERS**

Weduwe van  
**Antonius Daniël Peters**

geboren te Bommel 18 September 1871, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, overleden in het R.K. Ziekenhuis te Nijmegen, 28 September 1949 en begraven 1 October d.o.v. op 't R.K. kerkhof te Bommel.

---

Al troffen ziekte en lijden mijn lichaam. Uwe geboden, o mijn God, waren de stof mijner overweging. Gij waart mijn hoogste vertrouwen en de grondslag mijner hoop.

Arbeidzaam en welbested was haar leven en als een goede moeder was zij altijd vol zorg voor haar gezin.

Eenvoudig van harte was zij en van Gods schepping was ook 't kleine en eenvoudige, de bloemen en de vogels, haar vreugde.

Mijn geliefden, ik moet U verlaten, maar ik hoop, dat mijn ziel een welriekende bloem mag zijn in het hemelshof en dat ik U van daaruit beter kan vergelden, wat uw goedheid voor mij op aarde gedaan heeft.

**MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID.**