

Ter vrome gedachten's aan  
**ANTONIUS DANIËL PETERS**

Echtgenoot van

**Antonia Peters**

Lid van het parochieel Armbestuur, lid van de St. Vincentius-vereeniging, broedermeester van de Kevelaersche processie, kassier van de Boerenleenbank, voorzitter van de V.V.O.B.

Geboren te Bemmelen 18 Oct. 1871, na een korte ziekte, in volle overgave aan Gods H. Wil, daarin gesterkt door de Sacramenten der H. Kerk, aldaar overleden Vrijdagnacht 11 Sept. 1943.

Zijn lichaam rust op het kerkhof van deze parochie, waar het afwacht de dag der glorievolle opstanding in heerlijkheid.

---

Als een christen van de degelijke stempel heeft hij zijn aardsche loopbaan afgelegd, man met een hecht geloof, met een diepe eenvoud, met een helder practisch verstand, wijs in de zaken van God en in de tijdelijke zaken der menschen.

Droefheid vervult het hart van vrouw en kinderen, aan wie hij zoo plotseling ontviel, maar eveneens berusting in de wil van God; deze heeft hem tot zich geroepen nu hij zijn taak op aarde had volbracht en heeft hem gespaard voor de ellenden van de oude dag. Vader brengt ons weer in herinnering dat het de hemel is waar ons einddoel ligt en waar we ons bij God eens terugvinden.

Moge God, die hem zijn talenten gaf, hem reeds hebben uitgenoodigd: Wel-aan, goede en getrouwe knecht, over weinig zijt ge getrouw geweest, over veel zal ik u stellen, treedt binnen in de vreugde uws Heeren.

Heer, geef hem de eeuwige rust en het eeuwige Licht verlichte hem!